

יואב ברנזון
משולש אהבה

פרק ראשון: גבר

יש ימים שאני רק בפנים

יש ימים
שאני רק בפנים
ואין לי הסבר למה
אין לי כוח לצאת החוצה

ולאן שאני מנסה לברוח מעצמי
אני תמיד נשאר בפנים
עד שאני מגיע לאפיסת כוחות
ואין לי כוח עוד להילחם בעצמי

ואז פתאום אני משתחרר.

פעם הייתי מישהו אחר

כל יום אני מרגיש שחל בי שינוי
ולפעמים אני ממש מרגיש אחרת

וכשאני מסתכל אחורה, אני מתקשה להאמין
שהייתי מה שהייתי אז, כי היום אני שונה כל כך

ואם פעם הייתי מישהו אחר, אז מי אני היום?
קצת ממה שהייתי
קצת ממני עכשיו
ואולי גם קצת ממה שאני עתיד להיות פעם.

לדבר עם עצמי

בזמן האחרון קורה לי דבר מוזר
כשאני מדבר עם אנשים אחרים
אני מרגיש שבעצם אני מדבר עם עצמי,
בקול רם.

הפסנתר

כשאני יושב מול הפסנתר
אני מפסיק לחשוב
ורק נותן למוסיקה
לשטוף הכל
בנהר גדול ואדיר של תחושות.

כשאני רוצה למות

אני חש התעלות כה גדולה
כשאני רוצה למות
שזה חונק אותי
אבל אז אני נזכר
שעכשיו לא הזמן
ושיש לי עוד המון ללמוד
ורק כשאגמור ללמוד הכל
זה יהיה הזמן שאמות
כדי להתחיל הכל מהתחלה.

מי שכבר מצא

מי שכבר מצא אהבה
אין לו מה לחפש עוד
כי מה כבר הוא ימצא שלא מצא באהבה

מי שכבר ידע אהבה
אין לו מה להסתכל עוד
כי מה כבר הוא יראה שלא ראה באהבה

מי שכבר ברח מאהבה
לעולם יחזור אליה שבוי בקסמה
כי אחריה הכל חיזור ודהוי.

סבלנות

כשיש לי סבלנות
יש לי כוח עצום בידיים
שאיתו אני מסוגל לעשות הכל,
להקשיב ולא רק לשמוע
לראות ולא רק להסתכל
להרגיש ולא רק לחשוב

כשיש לי סבלנות
יש לי את כל הזמן שבעולם בידיים
ואיתו אני מסוגל לעשות הכל,
לקבל במקום לקחת

למצוא במקום לחפש
לדעת במקום לנחש

כשיש לי סבלנות
אני שלו, ורגוע ושקט
והעולם כאילו עומד מלכת,
והכל דומם ובהיר.

ברגע האחרון הקסם בא

בכל דבר שקורה לי בחיים
יש סימן כלשהו עבורי,
בשביל בו אני הולך
ישנם חיצים קטנים
שמכוונים אותי

יש לי ימים שאני רואה את החיצים גדולים וזוהרים
ואז אני יודע שאני בדרך הנכונה שלי
אך ישנם ימים שהחיצים נעלמים
ואני מתחיל לחשוש שאולי הלכתי לאיבוד
ואז, כבמטה קסם - הם זוהרים מולי שוב
ברגע האחרון לפני שכמעט ויתרתי ופניתי לחזור.

להשתנות

כשאני מכיר אדם
ומגלה בו תכונה שמפריעה לי
אני יודע
שאני זה
שצריך להשתנות
ולא הוא

כי הכל בא
רק מבפנים
וכשאני משתנה
באמת
אין צורך יותר
במילים
כי כל המציאות
משתנה יחד איתי,
וגם הוא.

לנגוע בעצמי

אין
תחושה
מופלאה יותר

מלנגוע בעצמי

כשחשתי את עצמי
בפעם הראשונה
ידעתי אושר מהו
ומאז לא אפסיק לעולם
לנגוע בעצמי.

מחשבות שליליות

כל המחשבות
השליליות
שנשאתי עימי
בתרמיל הגב שלי
הקשו עליי
את ההליכה
בדרך

כשאני משחרר
את עצמי
מהן
אני חש שקל לי יותר
להמשיך.

אין לי כוח

אין לי כוח עוד
לשכנע אנשים אחרים
בדעות ובתחושות שלי
כדי שאני אוכל
להיות משוכנע בהם בעצמי

אין לי כוח עוד
לשכנע אנשים אחרים
בדברים שבעצם אני לא מאמין בהם

כי אילו הייתי מאמין
באמונה שלמה
בכל אותם דברים
לא הייתי צריך כלל
לשכנע בהם את האחרים.

כשאני לבד

כשאני לבד
איני צריך להיות ראשון

כי אין שני

כשאני לבד
אני תמיד
הכי הכי.

לברוח

היום אני כבר
לא יכול לברוח עוד
כי זה בלתי אפשרי
לברוח מעצמי

כשאני בורח מהמציאות
שאני יצרתי סביבי
למציאות דמיונית
שאני יצרתי בראשי
אני מבין ששניהם אותו דבר -
ואין לי לאן לברוח כבר,
וכל מה שנותר לי לעשות
הוא להתחיל להתמודד עם החיים,
להתחיל להשתנות.

לעזור לעצמי

איך יכולתי
לעזור לאחרים
באמת
כשאני מרגיש
שאני עדיין
לא מסוגל
לעזור לעצמי.

חברות של אמת

חברות של אמת
היא חברות ללא תנאי
היא באה רק מהלב
של האוהב
וזורמת, נשפכת
טהורה וזכה

חברות של אמת
היא אהבה טהורה
ואין בה שום דבר נוסף
שיעכיר אותה
רק היא עצמה -

ללא תכלית או תמורה.

שקרים

אני מרגיש
שיש
כל כך הרבה
שקרים
שמכסים
על האמת
שבי

מנסה
לפזר
את הערפל
הסמיך,
שמסתיר
את
מה שאני
כבר יודע
ולא מוכן
לקבל.

באיזה דרך ללכת

איך אדע
לאן ללכת
כשיש כל כך הרבה
דרכים

אני מבולבל,
ולמרות זאת
אני חש
שבכל דרך שאלך
יהיה עליי להתמודד
עם אותן בעיות.

חיים פשוטים

חיי מורכבים ומסובכים
כי אני לא מעריך את עצמי
ואז אני יוצר לעצמי מכשולים
כדי שלא אוכל להצליח,
במקום לקבל את עצמי
כמו שאני
ולחיות חיים פשוטים.

לקבל את מה שיש

לקבל את המעט
את מה שישנו כרגע
זה בעצם
לקבל את הכל
כי כרגע
זה כל מה שישנו
ושום דבר אחר לא קיים
אלא בדימיון.

כשאני מתפוצץ

כשאני מתפוצץ
הכל גועש
וככל שהכעס פורץ
כך אני משתאה
כמה אני משתנה -
אבל זה לא באמת אני
זה רק חלק שעובר דרכי.

כשחלום הופך למציאות

כשחלום
הופך למציאות,
המציאות
נראית לפתע
כמו חלום

ואינך יודע עוד
מה אמיתי
ומה דמיון.

יש לי בעיה

כשאני אומר לעצמי
יש לי בעיה
אני בעצם מתכוון לומר
שיש דבר שאותו אני רוצה
ואיני יכול להשיגו
או שיש דבר שאיני רוצה
ואיני יכול להרחיקו

אבל זו למעשה שורש הבעיה עצמה
הדרך שבה אני מגדיר את הדברים לעצמי.

הכל חוזר

אבי
ואני
בעצם אחד

הכל חוזר
מדור לדור,
הפחדים
החששות
התקוות
והחלומות,

האם אצליח להמשיך
בדרך שלנו,
האם אעיז להגשים
את החלומות שלנו,
בשבילי
בשבילו.

לבחור

כל הזמן
צריך לבחור,
חייבים להחליט
על דברים,
צריכים להגיב,
ומהר

אני מרגיש
שהקצב שלי
אחר.

עכשיו אני נזכר

עכשיו
אני נזכר
בכל האנשים
שבחרתי
לשמוע בעצתם
במשך שנים,
במקום
לנסות
להקשיב לעצמי
לרגע אחד, בודד.

האמת שלי

דברים
שאני לומד
נותנים לי
ידע

דברים
שאני חווה
מזכירים לי
את האמת
שהיתה קיימת בי
תמיד.

לקבל ולתת

מי שלא יודע
לקבל
לא יודע
לתת

הנתינה שלו
היא בעצם כפיה,
הקבלה שלו
היא בעצם לקיחה

לקבל ולתת
זה האיזון הנכון
בין כפיה
ולקיחה.

יש סיבה

לפעמים
אני עושה דברים
ואין לי הסבר מדוע
עשיתי אותם
ורק אחרי זמן מה
אני מצליח להבין
שכל הזמן
היתה סיבה מאוד עמוקה
שדחפה אותי לפעול.

כמשקולת

הוריי הם העוגן של חיי
אבל הם גם כמשקולת על צוארי

המקשה עליי להתרומם ולעוף לדרכי.

מגיע לי

מגיע לי לחיות חיים טובים יותר
מהחיים שחייתי עד עתה
כי שילמתי את חלקי
והרווחתי את הזכות
לקבל את האור.

לך עם מה שיש

אני משתמש
במה שבי כבר יש,
ולא במה שאין

וזה נהדר
כי זה מה שהייתי
כל הזמן,
אך לא נתתי לעצמי.

טוב לעצמי

אפשר להיות טוב לאחרים
ולחיות לפי מה שהם מצפים
אבל אז הכעס והתסכול מבעבעים מבפנים
לא עוזבים - לא מרפים לעולם

ואפשר גם להיות טוב לעצמי
ולעשות מה שאני חש באמת בתוכי
ואז יש שמחה בלב
נעלם הכאב
ומתפשטת תחושה של שחרור אמיתי.

להצליח

להצליח עבורי
זה כבר לא
להתאמץ כדי להשיג
את תשומת הלב
של אחרים
אלא זה רק
לחיות את חיי
על פי דרכי,
ואז ממילא
אני חש שאני מקבל

את כל תשומת הלב
שלי.

מחשבות רעות

המחשבות הרעות
שיש לי
על אנשים אחרים
חוזרות אליי
ומכות בי
חזק הרבה יותר,
ואני מרגיש
שרק כאשר אני
מפרגן לאחרים באמת,
רק אז
אני מסוגל לפרגן לעצמי
וליצור דברים חיוביים
גם בחיים שלי.

תעזור לי

אם אני
כפי שאני ברגע זה ממש
חשוב לך
יותר מאשר אני
כפי שאני צריך להיות לדעתך
אז אתה תעזור לי
להתקדם בכל דרך שאבחר
כשאני אבקש זאת ממך.

חיזוקים

עד עכשיו
אני בחרתי לקבל ממך
חיזוקים חיוביים
לדברים שליליים
שעשיתי לעצמי

היום אני כבר לא רוצה
להמשיך בכך עוד
אבל כדי לשנות
אני צריך לתת לך
חיזוקים חיוביים
כאשר אתה מחליט
להעניק לי
חיזוקים חיוביים
על דברים חיוביים

שאני עושה לעצמי.

כשהנתינה נובעת

כשהצורך מגיע לפני
 אז נובעת ממני
 הנתינה השלמה,
 הנתינה היפה שבאה מהלב,
 נתינה רעננה
 עם כוח חיות ויצירתיות
 שמפתיעים גם אותי

אך כשאין צורך
 ובכל זאת באה ממני נתינה
 אני מרגיש בתוכי
 שזו בעצם כפייה,
 שזו נתינה מכוערת
 שבאה מן העבר
 ואין בה גמישות או חידוש
 כי היא כבר ללא רוח חיים.

להקשיב

כשאני מקשיב
 בתשומת לב
 לאחרים
 ורק מביט להם
 עמוק בעיניים
 אני שומע
 מילים אחרות
 באות מהם,
 אני חש
 שהעיניים שלי
 גורמות להם
 לדבר
 על הרגשות העמוקים
 שלהם.

צבעים

אני יודע
 שלצבעים יש כוח אדיר
 שמשפיע על החיים,
 כי ככל שאני מכניס
 יותר צבעים לחיים שלי
 כך החיים הופכים בשבילי
 אמיתיים יותר.

להלחם לעצמי

ישנם רגעים שבהם
אני חייב להציב גבולות
לאחרים
כדי לשמור
על הגבולות שלי

ישנם רגעים שבהם
אני חייב להציל את עצמי
מאחרים
כדי לשחרר את עצמי
מהתלות שלי בהם

ישנם רגעים שבהם
אני חייב להילחם לעצמי
ולא לאחרים
כדי לקבל מהם
בדיוק את מה שאני זקוק.

אחריות

אחריות קיימת
כשאני שלם עם עצמי
והפסקתי לפנות בי מקום
למישהו אחר
שישלים את מה
שלא קיים בי

כששני רגליי על הקרקע
וראשי בשחקים
אני האחראי היחיד של חיי
עכשיו נגמרו כל המשחקים.

אני בוחר

אני אומר
מה שאני
באמת רוצה
כי אני בוחר
את חיי
ולא אף אחד אחר

אני עושה
מה שאני
באמת רוצה
כי זכותי לממש

את חיי
כמו כל אחד אחר.

עד השמיים

אני יודע
שאני יכול
לעשות הכל,
אבל בשבילי
זה לא מספיק
כי אני
רוצה לעוף
עם כל הלב
עד השמיים,
לא פחות.

התעלות

כשאני
מתעלה
אני לפתע
רואה
את האור
ואת החושך

ואני יודע
את דרכי.

הדרך שלי

הדרך שלי זה בעצם אני
במקום להמשיך ולחפש - אהיה מי שאני.

סוף

מאחורי כל סוף
מסתתרת לה התחלה
מבטיחה יותר

מאחורי כל נפילה
מתכוננת לה קפיצה
גדולה יותר

מאחורי כל כישלון
מחכה לה הצלחה
מדהימה יותר.

פרק שני: אישה

חזרתי אלייך שוב

כאילו לא נפרדנו
ולו לרגע אחד בודד
חזרתי אלייך שוב
גם הפעם הזו,
גם בחיים האלה,
ואחרי אינספור פרידות
אני כבר כל כך מכיר אותך
שידעתי מיד
כשראיתי אותך בפעם הראשונה
שזו את.

את

כל האנשים המופיעים בחיי
משקפים חלקים קטנים
הנמצאים בתוכי
אבל את בשבילי
כמו מים צלולים וחלקים
אני רואה את עצמי בך
את כל כולי.

במילה אחת

איך זה שאת
רק במילה אחת
נותנת לי את הכוח
לעשות את הדבר הנכון
בשבילנו.

איך אפשר שלא

כל דקה איתך
נותנת לי כל כך
להכיר את עצמי
שאיך אפשר שלא
לרצות להיות איתך
כל הזמן.

כשאנו לחוד

גם כשאת לא איתי
את תמיד נמצאת בתוכי
וזה אומר שאנו לא נפרדים לעולם
כי אנחנו תמיד מחוברים
בחוט דקיק של זהב,
כי בעצם אנו אחד.

לעולם לא אוכל להיות איתך שם

כמו ילד קטן
שמשתרך לו לאיטו
מאחור
כך אני מרגיש
לידך
ולמרות שלעולם
לא אוכל להיות איתך שם
תמיד אמשיך לנסות.

איתך הכל אפשרי

את
באת לחיי
כדי להראות לי
את הדרך להיות עצמי
לידך

זה הרגשה נפלאה
לא לפחד
מהעומק שבך,
מהגבולות שבי

לפעמים
אני אוזר אומץ
כדי לחצות
גבול דמיוני
שקיים רק בראש שלי
ומופתע
לגלות שוב ושוב,
עד כמה
איתך הכל אפשרי
בשבילי.

לפעמים בא לי לבכות אצלך

לפעמים בא לי לבכות נורא ואין לי עם מי

לפעמים אני בוכה לבד, וזה עושה לי טוב
 אבל ישנם רגעים שבא לי לבכות אצלך, ואת לא איתי
 ואני יודע שאם אבוא אלייך, את תהיי שם בשבילי -
 אך אני עדיין מפחד מעצמי.

נולדתי לחיים כשנגעתי בך

כל חיי
 הייתי אבוד
 מפחד לעבור
 לצד האחר,
 ואז הופעת
 עמדת שם
 ובאצבעך הקטנה
 רמזת לי
 לבוא אלייך,

ואני
 בטחתי בך
 ובכוח אהבתי לך
 נולדתי לחיים
 כשנגעתי בך,
 כשחציתי
 אלייך
 לצד האחר,
 שלא נגמר מאז.

כבר הייתי שם פעם

כשהייתי בפעם הראשונה
 בזרועותייך
 ונגעתי קלות
 בשפתייך
 חשתי שכבר הייתי שם פעם,
 חשתי שעוד אחזור לשם פעם.

את כל כך חכמה

את כל כך חכמה
 שהייתי רוצה לשאול אותך
 מה את חושבת
 על כל שאלה
 שמטרידה אותי

אבל בשביל זה
 אני זקוק לחיים שלמים
 כדי להבין

את כל מה שתאמרי לי.

ושׁוב אנו נפרדים

ושׁוב שלחת אותי ממך
ללמוד
הפעם לא על רגש ואהבה
אלא על חומר ומעשיות,

ושׁוב אנו נפרדים
עד הפעם הבאה שניפגש,
כשאלמד.

עוד לא

עכשיו
אני
כבר
לא יכול
יותר
להמשיך בדרך
בה הלכתי

אבל,
עכשיו
אני עדיין
לא מסוגל
ללכת בדרך
שלך

מתפתה
לחזור
אחורה,
כמהה להיות
בדרך
קדימה -
ובינתיים,
מחכה
ופוחד נורא.

למה ?

מה
כל כך רע
בתשוקה שלנו ?

מדוע
עלינו לחשוב

רק מחשבות טהורות ?

האם אין
דבר טהור יותר
כנה יותר
מאשר להנמס יחד

מדוע
איני יכול לבוא אלייך
עכשיו,
לתת את עצמי
לגלות את עצמי
איתך.

בנאדם

את
מבקשת ממני
להיות טהור
כלפיך

אני
מנסה
כמיטב יכולתי
להתעלות

וזה קשה לי
כי הרגשות שלי
כלפיך
מתפוצצים
בפנים
בלב

אני לא אלוהים
ולא אוכל להיות
טהור כמוהו,
אני בסך הכל
בנאדם.

כמו סלע

מנסה להיות
כמו סלע איתן
לא לזוז
מהרוחות ומהסערות שלך,
להישאר רפוי
במקום שלי,
אבל איך אפשר

כשאני כל כך
אוהב אותך,
סלחי לי.

לכעוס עלייך

איך יכולתי לכעוס עלייך
כשידעתי שאת עושה את המקסימום מבחינתך
איך יכולתי להאשים אותך
בדברים שאני לא מספיק השתדלתי בהם
איך יכולתי לשפוט אותך
במקום לקבל אותך כפי שהינך.

אם אני באמת אוהב

אם אני
באמת אוהב אותך
אז לא אכבול אותך
אליי

אם אני
באמת מקבל אותך
אז לא אכפה עלייך
דבר

אם אני
באמת מבין אותך
אז לא אפריע לך
להיות מה שאת.

ובכל זאת איתך

בעיניים אוהבות
הוא מביט בה
בעיניים שקטות, מבינות

היא זוהרת
עדינה ורכה,
רוח אלהים מנשבת בתוכה

וכשהיא שרה
הוא נמס בתוכה
ממלא אותה צלילים
מוזג עצמו לפניה

אבל מתחת
נחבא לו עצב רב

תחושה עמוקה של כאב
כמיהה לאהבתה

היא נהדרת
אבל רחוקה ממנו כל כך
הוא יודע שהיא לא בהישג ידו
אך עדיין הוא חולם
אולי פעם היא תהיה שלו
אולי ...

ואני מביט בו ובוכה
כי גם את רחוקה כל כך
ובכל זאת
איתך אני רוצה להיות,
רק איתך.

מישהו שולח לי סימן

מישהו
שם למעלה
שולח לי סימן

לפעמים
הסימן עוזר
ולפעמים
הוא רק מבלבל יותר

אך יש סימן אחד
שאני יודע
שהוא טוב בשבילי
הכי הכי,
וזו את.
מתי?

הכל יכול לקרות
אבל מתי?

כשהרגע הנכון מגיע
זה קורה
הכי טבעי
בשבילי

הכל קורה כל הזמן
אבל בשבילי
זה קורה
רק כשזה נכון

מהו הזמן הנכון בשבילנו?
אם לא עכשיו,
אז מתי?

לא כדאי לחשוב כך
לא כדאי לחשוב על כך
בכלל.

מבט אחר

כשאני מביט בך
במבט אחר
אני כבר לא רואה אותך
מול עיניי יותר

והתשוקה אלייך נעלמה
מאחורי המבט - היא נמסה

זה מבט של שחרור
מכל הציפיות והאכזבות
ממך ומאחרים,
זה מבט שמולו
הכל הולך ונעלם
ורק האור שלי נשאר.

אם תרגישי כמוני

אם תרצי יום אחד
לבוא אליי ולא לעזוב לעולם
את תרגישי את זה מבפנים -
את תרגישי כמוני עכשיו.

יש לי הרגשה

יש לי
הרגשה
שאת
צופה בי
כל הזמן

ורק
כשאהיה
בשל ממש,
את תבואי
אליי
כי תדעי
מיד.

זה לא בגללך

אני
אוהב אותך
כי כך
אני
מרגיש

זה לא
בגללך,
זה
מה שקורה
לי
בפנים

אני
בא אלייך
לא בגלל
שאני
זקוק לך
אלא כי
זה הכוון
שאליו
אני זורם.

זו לא את

כשתבוא
אחרת
כמוך,

רק אז
אדע
שזו לא
היית את.

את תועה

אני,
מהמקום
בו אני
נמצא,
יודע שאתה טועה
ביחס לדרך שלנו

אבל,
זאת לא
אשמתך,

זה רק
 בגלל
 שאת תועה
 ביחס לדרך שלך.

משענת

אם תשעני עליי
 תפסיקי להיות עצמך

לא אתן לך
 משענת קבועה
 כי את תיצמדי אלי
 במקום להיצמד
 לעצמך

אתן לך
 משענת זמנית
 שתדחוף אותך
 בכל פעם
 שתניחי לעצמך
 ליפול.

מספיק

מספיק
 עם המלחמות
 ביננו
 הגיע הזמן לחיות
 כאחד.

כשאני כאן

כשאני כאן ועכשיו
 אני לא יכול להיות בשום מקום אחר
 ושום דבר
 שלא קיים איתי כאן
 יכול להשפיע עליי,
 גם לא את.

אני מצטער

כל יום
 שעובר
 אני רק
 מצטער יותר

הייתי רוצה
 לחזור אלייך
 לאותו רגע
 מופלא,
 אני פשוט
 מפחד לגלות
 שהוא עבר,
 לעולם.

הלכת

היום הזה אני יודע
 שהלכת ממני
 ולא תחזרי אליי שוב

היום הזה אני מודה
 לאלהים על הכל,
 על שנתן לי ממך
 ועל שלקח אותך ממני

היום הזה אני מבין
 שרק אתה יכול
 להעניק אושר כה גדול
 ורק אתה האחד והיחיד
 שרשאי לקחת אותך ממני לתמיד

ובפניך,
 רפות ידיי
 מושפלות עיניי
 ובליבי תודה עמוקה.

כאן נגמרת דרכי

עכשיו
 כבר אין לי
 במה להאחז,
 אין לי דבר

כמו מגדל קלפים
 כל עולמי
 נפל
 לא נשאר

כאן נגמרת דרכי,
 מחכה לי
 דרך חדשה,
 בלי עתיד - בלי עבר.

אני בדרכי
לעבר קו השחר ...

כשאת הלכת

כשאת הלכת
גם אני הלכתי ממך
והתחלתי לצמוח
רק בכוחות עצמי.

ריקנות

יש בי ריקנות בלב
כשאני נזכר בך,
כמו פצע ישן שהחלים
אך מתחת לפני השטח
הוא עדיין פועם.

מה שחשבתי שאת

כשאני מדבר איתך
את מנפצת לי
את הדמות שבניתי סביבך
ושבה הייתי מאוהב
כבר זמן רב.

מה לעשות עכשיו?

מה שעליי
לשאול את עצמי, עכשיו
זה איך אני יוצא
מהקשר הבלתי אפשרי איתך,
ולא איך אני מתמודד או פותר
את הבעיה שלנו

מה שעליי
לעשות מעכשיו
זה להציל את עצמי
ממערבולת הרגשות שלי כלפיך
ולבנות את עצמי מהתחלה,
לאט לאט.

כשאני משחרר אותך

כשאני משחרר
את עצמי ממך
אני משחרר
גם אותך ממני

כשאני אוהב אותך
לא רק כשאת בשבילי
אלא כפי שאת
בשביל עצמך,
אני מאושר
כי אני באמת משוחרר
וחופשי ממך,

ואני גם יודע
שבדרך זו
אני מפנה מקום חדש
בעולם שאני יוצר לעצמי
למישהי אחרת, במקומך.

לעבור דרכך

כשאת עומדת מולי
אני יכול
לנסות למשוך אותך אליי,
אבל זה רק מתסכל אותי יותר
כי את תמיד בורחת ממני
ואני לא מצליח להיצמד אלייך

כשאת עומדת מולי
אני גם יכול
לנסות להרחיק אותך ממני
אבל זה רק כואב לי יותר
כשאני רואה עד כמה
את רוצה להיות קרובה אליי
ואני נאלץ לפגוע בך
בגלל שאני מפחד מהקירבה שלך

אבל, כשאת עומדת מולי
ואני עובר דרכך
זה נותן לי הרגשה לגמרי אחרת
כי פתאום הכל אפשרי איתך
וזה באמת כבר לא משנה
מה יהיה איתנו.

משולש האהבה

כשאת ואני נפגשנו
אלוהים פתח עבורנו
הזדמנות
לעבור בשער האהבה

כשאת ואני שכבנו
אלוהים חלף דרכנו
והצית בנו
אהבה גדולה

כשאת ואני נפרדנו
גם אלוהים עצמו עזב
וסגר אחריי
את השער לעד

ובלעדי אלוהים
לא נוכל לבוא יותר
בברית הקדושה -
במשולש האהבה.

פרק שלישי: אלוהים

נשמת אפר

כה קרוב היית אליי
על מפתן דלתי חיכית
בסבלנות אין קץ

ואני, עצמתי עיניי
נעלתי דלתי
סגרתי ליבי

אך עתה,
נפתח חלוני
ובמשב הרוח
אני חש סוף סוף
את נשמת אפרך.

אף אחד לא יודע

אף אחד
לא יודע
מה טוב בשבילי
באמת

רק אתה,
רק לך אני שומע
כשאתה
לוחש לי
מבפנים.

לא אחפש עוד

אחרי שמצאתי
את דרכי
לא אחפש
עוד שבילים אחרים
כי בדרך המלך
אני.

לעזור לאחרים

עכשיו כשמצאתי את דרכי
 אני מבין יותר
 שאני יכול לעזור לאחרים
 למצוא את דרכם - אך לא את דרכי

כי למרות שכל הנחלים זורמים לאותו הים
 לכל אחד דרך שונה להגיע לשם.

זה לא משנה

כשאני מקבל
 את חיי, באמת
 אז פתאום
 זה לא משנה
 מה קורה
 איתי

והנהר זורם
 אל הים הגדול
 ואני איתו
 ללא מעצור.

כשדברים זורמים

כשדברים
 זורמים מאליהם
 אין צורך לעשות דבר
 כי כשדברים
 זורמים מאליהם
 הם תמיד יגיעו
 בסופו של דבר

והרי החיים מבקשים לזרום
 זה הכל
 אז מדוע להתנגד
 בשביל מה לדחוף ולמשוך ?

הקול שבפנים

הקול
 שבפנים
 הוא רך
 ועדין,
 כמו לחישה רפה
 ברחוב סואן

הקול
 שבפנים
 תמיד בא
 אלייך -
 לא תוכל
 לבוא אליו
 לא תוכל
 לקרוא לו

כדי להקשיב
 לקול
 שבפנים
 אני חייב
 להיות רגוע ושקט מאוד,
 או להיות עסוק
 בדבר מה אחר
 ואז הוא לפתע
 מתקרב לאוזני
 בצעד חרישי
 ולוחש לי
 את התשובה
 שחיפשתי.

לך אני מודה

אבא שלי
 לימד אותי לדאוג
 ואמא שלי
 חינכה אותי לפחוד

ועם כל אהבתי להורי
 לך אני מודה
 שלימדת אותי
 להקשיב לעצמי.

עד השמיים

אני יודע
 שאני יכול
 לעשות הכל,
 אבל בשבילי
 זה לא מספיק
 כי אני
 רוצה לעוף
 עם כל הלב
 עד השמיים,
 לא פחות.

התעלות

כשאני
מתעלה
אני לפתע
רואה
את האור
ואת החושך

ואני יודע
את דרכי.

הדרך שלי

הדרך שלי זה בעצם אני
במקום להמשיך ולחפש - אהיה מי שאני.

סוף

מאחורי כל סוף
מסתתרת לה התחלה
מבטיחה יותר

מאחורי כל נפילה
מתכוננת לה קפיצה
גדולה יותר

מאחורי כל כישלון
מחכה לה הצלחה
מדהימה יותר.